



Peter en de Wolf - een muzikaal sprookje van Sergei Prokofjev

In Peter en de Wolf worden de dieren en mensen ieder door een eigen instrument uitgebeeld: de vogel wordt gespeeld door de fluit, de eend door de hobo, de kat door de klarinet, de wolf door de hoorn en opa wordt gespeeld door de fagot. Een spannend sprookje, waarin Peter in het bos bij het huis van zijn opa allerlei avonturen beleeft.....

Het verhaal

Het sprookje is het verhaal van de jongen Peter die zonder toestemming van zijn grootvader de tuinpoort uit loopt. Hij ontmoet daar een vogeltje dat in de boom zit te zingen. Een eend maakt van de openstaande tuinpoort gebruik en besluit in de vijver een stukje te gaan zwemmen. De eend en het vogeltje beginnen met elkaar te ruziën. "Wat ben jij voor een vogel, dat je niet eens kunt vliegen?" zegt de vogel. De eend antwoordt: "Wat ben jij voor een vogel, dat je niet eens kunt zwemmen?"

Terwijl het koppel zo blijft bekvechten, komt er een kat aangeslopen. Net op tijd weet Peter de twee te waarschuwen en het vogeltje vlucht weer veilig de boom in, terwijl de eend naar het midden van de vijver zwemt. Terwijl de kat - nog steeds loerend naar het vogeltje - cirkeltjes loopt om de boom, komt de grootvader van Peter naar buiten. Grootvader moppert op Peter en waarschuwt hem dat er wolven in de buurt zijn. Maar Peter zegt: "Jongens als ik zijn niet bang voor wolven." Maar Grootvader neemt hem mee terug de tuin in en doet de poort op slot.

Al snel komt er inderdaad een wolf uit het bos. De kat klimt snel de boom in maar gaat natuurlijk op een andere tak zitten dan het vogeltje. De eend raakt echter in paniek, springt de vijver uit en probeert weg te rennen. Maar al heel snel heeft de wolf de eend te pakken en eet hem in één hap op.

Vanwege de herrie komt Peter naar buiten om te zien wat er aan de hand is. Hij heeft het meteen door en rent weer naar binnen, pakt een touw met een lus aan het eind en slingert die over het tuinmuurtje heen, om een tak van de boom. Via het touw klimt hij vervolgens over de tuinmuur de boom in. Dan bedenkt hij een plan: Peter vraagt aan de vogel om de wolf te plagen en af te leiden. En dat doet de vogel. De wolf probeert de vogel te vangen, maar het vogeltje is hem te slim af. Ondertussen laat Peter de lus van het touw zakken om de staart van de wolf. Dan trekt hij de lus aan en zit de wolf met zijn staart gevangen.

De wolf merkt dat hij gevangen is en wordt bozer en bozer. Door zijn gespartel gaat de lus alleen maar strakker zitten. Op dat moment komen een paar jagers het bos uitgelopen. Ze zien de wolf, maar net als ze willen gaan schieten, springt Peter ervoor. Hij pleit ervoor dat de wolf blijft leven en naar een dierentuin wordt gebracht.

Zo gezegd, zo gedaan. De wolf wordt in een parade naar de dierentuin gebracht. Voorop loopt Peter, daarna de jagers met de wolf, daarachter de kat met ten slotte de boze grootvader die hoofdschuddend moppert: "En als Peter de wolf nou niet had gevangen? Wat dan?"

De parade loopt zo naar de dierentuin, met daarboven het vogeltje dat zichzelf heel dapper vindt om wat hij heeft gedaan.

En als je heel goed luistert, kun je de eend nog horen kwaken in de buik van de wolf. Want in zijn haast heeft de wolf de eend levend opgeslokt.